

Üstadımız Eczacı Sabri Cıgızođlu'nu Kaybettik

Sabri Cıgızođlu'nu 1950 yılında Eczacı Okulu talebesiyken tanıdım. Güler yüzlü, nüktedan hoş sohbet, umur görmüş bir insandı. Bor'un en köklü ailelerinde Cıgızlar'a mensuptu.

Sabri bey 1911 yılında Bor'da doğmuş İstanbul Üniversitesi Eczacı Mektebi'ni bitirdikten sonra askeri eczacı olarak hizmet yapmış. Sıhhi sebeplerle emekliye ayrılıp Bor'a yerleşmiş tek eczane olan Şifa Eczanesi'ni İlhan Sönmez'den 1949'da devralmış, 1963 yılına kadar mesleğini icra etmiştir. Daha sonra Ankara'da Ufuk Eczanesi'ni açmış bir müddet daha çalıştıktan sonra mesleği bırakıp istirahate çekilmişti.

Eczacı Okulu'na başladığım 1950 yılından itibaren dört sene yaz tatillerim muntazam hergün Sabri Ağabey'imın yanında çalışarak geçti. Eczane Bor'un elit tabakasının bir dergâhı gibiydi. Memleketin kaymakamının, belediye başkanının, öğretmenlerinin uğrak yeri. Müdavimlerin başında Emekli Vali Baran bey, öğretmenlerden Vahit Kurşuncu, Talat Gün, Başkan Haydar Özalp, Esat Atlı gibi isimleri hatırlıyorum. Burada boş laf üretilmez; faydalı sohbetler yapılır her işin başı eğitim ve öğretim olduğundan çözümler aranır, okul-hastane yaptırma derneklerinin nüveleri hazırlanır faaliyete geçilirdi. Nitekim bu fikirler meyvelerini vermiş birçok okul, hastane memlekete kazandırılmıştır.



Sabri Cıgızođlu'nun eczanesinin önünde sol başta Emin Atlı, sağ başta Sabri Cıgızođlu

Okçu suyunu getiren Cıgızođlu Hacı Osman Efendi'nin torunlarından biri olan Sabri Cıgızođlu, Okçu suyu konusunda çalışmak üzere bir dernek kurmayı ihmal etmemiş ancak maddi imkansızlıklar yüzünden başarı sağlanamamıştır.

Bor Gençlik Derneđi'nin çıkardığı Yeşil Bor Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yapmış ve burada Bor'la ilgili muhtelif yazılar yazmıştır. O zaman Yeşil Bor Gazetesi mahalli bir gazete olarak dışarıdaki hemşehrilerimiz için sıladan gelen bir mektup mahiyeti arz ederdi. Evlenme, nişan, ölüm haberleri de yer alırdı.

Ben hem stajımı yapıyor iyi bir dinleyici olarak da Bor'un meselelerine vakıf oluyor, ileride örnek alınacak dersler çıkarıyordum. Uzun yaz günlerini sabahtan akşama kadar hiç çıkmadan bu mekanda geçiriyordum. Öğle yemeklerimizi Sabri Ağabey'in hanımı rahmetli Aliye Hanım kendi yapıp gönderiyordu. Onu da rahmetle, şükranla yad etmek istiyorum.

Burada kendilerini ebediyet gönderirken feyz aldığım, dürüst, memleket sever üstadım Sabri Ağabey'ime Cenab-ı Allah'dan rahmet, değerli evlâdı Prof. Dr. Ufuk hanımefendiye ve damadı Prof. Dr. Mehmet Beyazova'ya başsağlığı diliyorum.